



Απολυτίκιο Χριστουγέννων

Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς
γνώσεως
ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες
ὑπό ἄστερος ἐδιδάσκοντο
Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,
καί Σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν
Κύριε δόξα Σοι.

*Υπεύθυνοι εορτασμοῦ:
Καρατζάς Κωνσταντῖνος*

*Υπεύθυνοι Χορωδίας
Σούτου Ἀγγελική
Τσαγγέτα Ειρήνη
Στεῖρος Σταύρος*



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ

- Ο μικρός τυμπανιστής - *L' Enfant au tambour*. Τραγούδι στη Γαλλική γλώσσα από μαθητές της Α και Β' Τάξης του σχολείου μας.
- Τι περίμεναν οι αρχαίοι Έλληνες για τον ερχομό του Χριστού. Διαβάζουν οι μαθήτριες της Β' Τάξης Στογιάννου Σαββούλα –Μαρία και Μακρινού Γεωργία.
- *König Glockhien*. Τραγούδι στη Γερμανική γλώσσα από μαθητές της Α και Β' Τάξης του σχολείου μας.
- Ανάγνωση χωρίου από το Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο . Σχετική προβολή θα γίνει στο βιντεοπροβολέα του σχολείου μας .
- *Vive le vent* – Τρίγωνα κάλαντα. Τραγούδι στη Γαλλική γλώσσα από μαθητές της Γ' Τάξης του σχολείου μας.
- Παρουσίαση εικόνων της Γέννησης του Χριστού από τον Ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Διαβάζει ο μαθητής της Β' Τάξης Στείρος Άγγελος.
- Η Παρθένος σήμερα... Κοντάκιο της γιορτής των Χριστουγέννων από μαθητές της Α' Τάξης του σχολείου μας.
- Παρουσίαση εικόνων και φωτογραφιών της Προσκύνησης των Μάγων στο νεογέννητο Χριστό . Διαβάζει ο μαθητής της Γ' Τάξης Σαρρής Σώζων.
- Τα Χριστούγεννα του ναύτη. Ποίημα του Στέφανου Δάφνη. Διαβάζουν οι μαθητές Κοντός Κωνσταντίνος και Μαρινάκης Ανδρέας.
- Έθιμα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. Διαβάζουν οι μαθητές Στραβελάκης Αντώνιος και Μυλωνά Μαριάννα.
- Το έλατο - Ο *Tannenbaum*. Τραγούδι στη Γερμανική γλώσσα από μαθητές της Γ' Τάξης του σχολείου μας.
- Χριστούγεννα στο Καμερούν της Αφρικής το 1989. Σχετική προβολή θα γίνει στο βιντεοπροβολέα του σχολείου μας .
- Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από όλους τους μαθητές του σχολείου μας .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ: ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΡΙΠΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

